

**Wat was het weer een mooie warme middag, die bijna geheel in teken stond van de kerst.**

Rond half 2 kwam iedereen langzaam binnen in een prachtig versierde zaal vol kerstverlichting.

Harry, onze pianist, wilde graag meezingen om het ook eens vanuit de zaal te zien inplaats van achter de piano ons toe te spelen

Gertje opende de warming-up met het mooie kerstlied A la Beline en de armen en benen kwamen weer volop in beweging.

Het welkomstlied is niet meer weg te denken en komt altijd weer langs. De Amsterdamse grachten galmde door de zaal. Daarna Roos op de trommel met Drummer Boy.

En met het druilerige weer van de afgelopen tijd liepen we allen door de zaal te zingen: hagel en sneeuw, onweer, wind en regen.

Daarna het gedicht van Connie met vooraf een leuk verhaal over de kerstnacht bij hun thuis vroeger.

Uit volle borst zongen we het onvergetelijke lied van Wim Sonneveld: Het dorp.

Always look on the bright side of life. Indrukwekkend om te ervaren hoe dit lied door Roos en Gertje wordt aangeleerd en 3 stemmig wordt meegezongen. Daarna de postkoets met de hoefjes en belletjes als instrumenten. Na de Pauze werd Midwinternachtzon gezongen en werd er gedanst op het lied Oh when the saints.

Als slot zongen we met z'n allen in een grote kring het mooie lied We wish you a merry Christmas.

Wat was het weer een mooie warme kerstmiddag.

Tot in Januari.

Terugblikje van Connie