

## Terugblikje Geheugenkoor 19 april 2024

Met blijde gezichten, omdat het weer zangmiddag is, starten we met de warming-up.

Op de melodie van Yellow Submarine bewegen we enthousiast armen en benen om wat losser in het lijf te komen.

En om onze stem goed te laten klinken doen we stemoefeningen; van laag naar hoog en weer terug.

Dan zijn we klaar voor het echte werk en zingen Marina, Kleine Greetje uit de polder en de Klokken van Haarlem.

Die klokken zingen van tingelingeling, en soms met een zwaardere galm plechtstatig bim, bam, bim, tot het over de velden uitsterft met de echo van het geluid.

Tweestemmig klinkt dit lied heel mooi en wie weet lukt het nog eens vierstemmig.

Dan volgt een gedicht van Jan Terlouw, waarin hij een lofzang zingt op de plataan achter zijn huis.

We vervolgen de zang met de Fruitsalade, De kleinste (in het groene dal, in het stille dal) en Een met de natuur (de wind, het water, het vuur, de aarde).

Een indianenlied waarbij met luid geroffel op de trommels het refrein (heya, heya...) steeds luider wordt gezongen.

Dan is het pauze. Tijd voor een drankje en een praatje en deze keer een lekkere traktatie van een zanger, die 90 jaar is geworden.

Natuurlijk zingen we haar van harte toe.

Na de pauze stappen we in een rijtuigje.. Een bekend liedje uit Ja zuster, nee zuster, dat gezongen werd door Leen Jongewaard.

De halve cocosnoten waarmee geklapperd wordt, bootsen precies het geluid van paardenhoeven na. Erg leuk om te horen.

Na Lieve lente zingen we Rock my soul. Het swingt in het rond en we weten niet van ophouden.

Als intermezzo zingen Annet en Roos het lied De winter is voorbij, op de melodie van een oud engels lied: Drink to me only with thine eyes.

Een prachtige melodie en heel mooi en ontroerend gezongen. We zijn er stil van.

De laatste twee liedjes, die we zingen zijn: Weet je dat er sprookjes zijn...., een liedje van de Selvera's. Een koortje zingt de tweede stem.

En: Oh, wat ben je mooi, waarbij we nog even lekker uit kunnen halen: Zoo mooi, zooo mooi!

We hebben weer heerlijk gezongen en nemen afscheid van elkaar met ons Vaarwellied.