

Terugblikje Geheugenkoor Alkmaar 20 december 2019

Het is een paar dagen voor Kerst. Denkend aan Kerst denk je aan Vrede. Nelly draagt een vers van Toon Hermans voor waarin hij dit begrip zo verwoordde:

Vrede

*Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt,
Een weiland waar de jonge veulens grazen,
's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk,
Het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.
Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,
Geen systeem, geen plan dat wordt berekend of
bedacht.
Vrede is een opa die verliefd met oma danst,
Vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,
Vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,
Een stal, een houten kribbe ... en een kind.*

Bij Kerst hoort ook zo'n fijn feestgevoel dat alles glans geeft. Miep ervaarde dat kerstgevoel al vanmiddag onderweg naar het koor. Zij komt altijd met de regiotaxi. Huub is vandaag haar chauffeur. Stralend komt zij met hem binnen. Ze zegt tegen ons: "We hebben de hele weg zo gezellig gepraat en en hij komt ook zingen ..." Maar nee, Huub kan niet blijven. Hij komt ons alleen even gedag zeggen. Want wat Miep niet kan weten, Huub heeft jaren met zijn ouders Tine en Jean bij het koor gezongen, trouwe zangers van het eerste uur.

Nog vol van de plezierige taxirit praat Miep zo enthousiast dat de koffie over haar trui gaat. Nelly en Ria B helpen haar snel en met een schoon shirt en vest van de medewerkers van het wijkcentrum kan ze gewoon meedoen. Zo elkaar helpen, dat is Kerst!

Kerst is ook liefde. Roos en Connie zingen heel gevoelig, begeleid met prachtig gitaarmuziek van Loek, het Sefardische wiegelied *Durme Durme*, waarin een moeder voor haar kindje zingt: *Slaap gerust, moeder's kleine, zonder zorgen of noden. Luister naar de woorden van je moeder, de woorden van Shema Yisrael*. Shema Yisrael is een joods gebed en de eerste twee woorden van de Thora.

*Durme, durme
Mi alma donzella
Durme, durme
Sin ansia y dolor
Durme, durme
Sin ansia y dolor*

Natuurlijk zingen we ook kerstliedjes. Met Nico als ons trouwe trommelaar bijvoorbeeld *The little Drummer Boy* of *De kleine tamboer*, ook bekend als *Carol of the Drum*, een populair kerstlied geschreven door pianist Katherine Kennicott Davis in 1941. Dit lied is inmiddels in zeven talen, in 220 verschillende versies in allerlei genres vertolkt. Wij zingen het in het Nederlands.

*Kom, tamboertje, po rom pom pom pom
Wil jij je broertje zien? po rom pom pom pom
Zo vraagt die lieve vrouw, po rom pom pom pom
Kom dan, hij wacht op jou! po rom pom pom pom
Rom pom pom pom, rom pom pom pom
Nu ik binnenkom, po rom pom pom pom
Met mijn trom*

*Koningskindje, po rom pom pom pom
Mag ik je vrindje zijn? po rom pom pom pom
Ik heb geen snoep of zo, po rom pom pom pom
Ik geef geen kroon cadeau, po rom pom pom pom
Rom pom pom pom, rom pom pom pom
Hier iets moois voor jou, po rom pom pom pom
Neem mijn trom...*

*Mag 't, Maria? po ro pom pom pom
Hier in dit heiligdom, po ro pom pom pom
Ik doe mijn trommel om, po ro pom pom pom
Ik sla mijn rinkelbom, po ro pom pom pom
Rom pom pom pom, rom pom pom pom
Kijk hij lacht er om, po ro pom pom pom
Ik en mijn trom*

Van het lied *Jingle bells* hebben we de Engelse en de Nederlandse versie. De meeste stemmen gelden, we zingen in het Engels:

*Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh*

Nog een Kerstpareltje, *Gloria*:

*Engelkens door 't luchtruim zwevend
Zongen zo blij zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo*

*Zongen zo blij zo wonderklare
Van 't zoete kindeke, onze Heer*

*En de herderkens die er waren
Knielden bij de kribbe neer
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo*

We eindigen met *We wish you a merry Christmas*. Dit lied werd vroeger in Engeland gezongen als Carol singers langs de deuren gingen om kerstliedjes te zingen en het is een van de zeldzame kerstliederen waarin ook naar het nieuwe jaar wordt verwezen.

*We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
And a happy New Year!
Good tidings we bring
To you and your kin;
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year!*

Zalig kerstfeest en heel gelukkig 2020!

Marja Ruts