

## Terugblikje op de zangmiddag van 7 maart '25

De lente komt eraan!

Met veel enthousiasme kwamen de mensen rond kwart voor twee binnen lopen.

En een speciaal Welkom voor onze nieuwe Dirigente Ellen.

Het was een prachtig programma deze keer, dat geheel in teken stond van de Lente en het Voorjaar.

En het mooie weer maakte de middag compleet.

Tijdens het zingen van het lied Kolonel Bogey (de Warming up) werden alle spieren opgewarmd.

Daarna het welkomst-lied wat altijd weer terugkomt en even de persoonlijke aandacht vraagt.

Het lied Kleine Greetje uit de polder wordt door iedereen luidkeels mee gezongen, met daarna Als de lente komt dan stuur ik jou de mooie tulpen uit Amsterdam.

Dan Het Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon, vogeltje zingt op heldere toon.

Bijna alle liedjes worden voor het eerst begeleid door Greta op de dwarsfluit. Heel mooi!

Daarna een mooi gedicht over de lente.

WILDZANG:

In het voorjaar als de larix bloeit,

dan klinkt een luid getier,

in elzenstruik en hazelaar,

in berk en populier enz enz enz

Na het gedicht het lied Twee ogen zo blauw en daarna het mooie lied van de boom: een prachtig lied over het voorjaar en de lente.

En ja hoor: Kom mee naar buiten allemaal en

in polonaise gingen we er met z'n allen op uit, begeleid door de instrumentjes.

Mooi tweestemmig zongen we Noyana.

En daarna volgde een intermezzo met piano en gitaar.

Ja het zijn de kleine dingen die het doen werd gezongen.

En met de Foxy Foxstrot werd er nog even lekker gedanst.

Met Nu vaarwel, zing vrij en blij, ik denk aan jou, doe dat dan ook aan mij kwam er weer een einde aan deze mooie, fijne en warme zangmiddag.